



**Jaargang 28 - nummer 2**  
**vrijdag 29 januari 2021**

## **Zondag 31 januari 2021**

Zendingsdienst

9.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: Dhr. J. Boeijenga

De collecte is volledig voor Fryslân foar Rwanda

## **Zondag 7 februari 2021**

9.30 uur Ds. A. Bouman, Leeuwarden

Organist: Dhr. J. van der Horn

1e Collecte: Diaconie KIA Collecte Werelddiaconaat

2e Collecte: Eredienst

## **Pastoralia**

De omstandigheden in ons land zijn er sinds de vorige uitgave van de Geandewei niet beter op geworden. Ondanks deze verzwaarde maatregelen mogen we dankbaar zijn met het herstel van degenen die getroffen werden door het virus.

De zorgen zijn niet voorbij, en die zijn er in de gemeente op velerlei vlak. Gekweld door ernstige ziekte persoonlijk, of in de familiekring. Eenzaamheid die erger wordt. De spanningen thuis die oplopen. Mijn gebed is dat we het uit mogen houden, gesterkt en gedragen door ons geloof in God.

*Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. (Psalm 80: 18 NBV)*

## **Pastoraal bezoek**

Gedurende de lockdown periode blijf ik beschikbaar om langs te komen. Juist deze tijd kunnen vragen bovenkomen, of kan je situatie zodanig worden dat u/jij even van u/je af wilt praten. Hiervoor zijn zowel de wijkouderlingen als ik altijd te benaderen. Bel of app gerust, en in overleg kom ik ook zeker langs.

## **Achter de schermen**

Veel valt stil, maar op de achtergrond zijn er zaken die doorgaan. We hebben online ouderlingberaad, en online moderamenvergaderingen. En op het moment van schrijven hebben we net onze eerste online kerkenraad gepland. Achter de schermen gaat er dus veel gemeentewerk door. Los daarvan merk ik ook dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en dat we aandacht voor elkaar houden. Dat vind ik erg bemoedigend.

Tot slot wil ik u nog wijzen op het **40-dagenproject** wat we samen met een paar collega's uit de regio op zetten. Elders in deze Geandewei staat daar informatie over. In het kort: als je meedoet schaf je een dagboek aan waarmee je gedurende de 40 dagentijd toeleeft naar Pasen. Elke week is er dan een online-toerusting en -ontmoeting. Van harte uitgenodigd om mee te doen!

## **Bij de online-diensten**

De diensten zullen de komende tijd slechts online zijn. De diensten zijn live te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Voor mobiel en tablet is de kerkdienstgemist-app te downloaden, waardoor het volgen van onze diensten gebruiksvriendelijk wordt. Ook de kwaliteit van beeld en geluid wordt verbeterd dankzij een nieuwe camera installatie. Moet het volgens u mogelijk zijn de dienst te volgen, maar krijgt u het technisch niet voor elkaar, neem dan even contact op met uw wijkouderling. Hij of zij helpt u graag verder.

De dienst van **zondag 31 januari** is een zendingsdienst en staat in het teken van het zendingsproject Fryslân foar Rwanda. We lezen uit het Johannes 3 en willen met name stil staan bij vers 16. Hoe de liefde van God levensreddend werkt hier, maar ook in Rwanda.

*Een hartelijke groet,  
Wiebe Feddema*



Aanstaande zondag, 31 januari, wordt in de kerkdienst speciaal aandacht besteed aan het project "Fryslân foar Rwanda". Tijdens deze dienst staat het deelproject "Zendingsdiaconessen Abaja ba Kristo... met zusters werken aan voldoende eten" centraal. De dienst zal online plaatsvinden met medewerking van enkele leden van de kerkenraad.

### **Wees erBIJ voor Rwanda - doe ook mee!**

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor **Rwanda** en de bij. Vanaf begin februari kunnen jullie zakjes bijvriendelijke bloemenmengels bij ons kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar Fryslân foar Rwanda. **Doen jullie ook mee?**

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan 20 verschillende bloemsoorten, zodat er op elke grondsoort genoeg bloemen op zullen komen:

**Vlindermengsel** - hier komen zowel vlinders als bijen op af, een genot om te zien;

**Kindertuin-mengsel** - met lager-groeiende bloemen die niet giftig zijn. Geen zorgen of kleine kinderen de bloemen plukken en in de mond stoppen.

**Bijenmengsel** - het mengsel dat het meest gericht is op bijen, met ook prachtige bloemen.

Het zaadzakje wordt geleverd door een gerenommeerde zaadteler, bevat uiteraard zaai-instructies en er zit 2 gram zaad in. Dat is genoeg voor zeker 6 m<sup>2</sup>. Eén zakje kost EUR 2,50 en drie zakjes kosten EUR 7,00.

Zaden kunnen besteld worden door een e-mail te sturen naar [alievankeimpema@hotmail.com](mailto:alievankeimpema@hotmail.com) met naam, adres, mengsel-keuze en aantal zakjes. Graag betaling door het bedrag naar de diaconie over te maken op NL22 RABO 0362 2550 83 t.a.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hantum c.a., o.v.v. *Wees erBIJ voor Rwanda*. De zakjes worden dan zo snel mogelijk in de brievenbus bezorgd.

Bestellingen ontvangen we graag vóór 17 maart 2021, zodat jullie rond Pasen kunnen gaan zaaien! Alvast bedankt voor jullie steun aan Rwanda.



**In Rwanda worden ze blij**

**Door onze verkoop van zaden voor de bij!**

### **Verjaardagen 75+**

Op 2 februari hoopt de heer J. de Wilde, Hearewei 18, 9147 BN Hantum zijn verjaardag te vieren. Een week later n.l. 9 februari is het de beurt aan de heer R. van der Ploeg, Loubuorren 10, 9144 CM Hantumhuizen. Beide broeders alvast van harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.



## Bloemengroet

Met een felicitatie voor haar verjaardag ging een bloemengroet naar mevr. D. Jansma.

## Van de Jeugdraad

In onze prachtige 4H dorpen zijn we gezegend met een grote opkomst bij de zondagschool, zondagsclub, jeugdclubs en catechisatie. Prachtig. Vol energie en creativiteit met de jeugd en geloven aan de slag. Maar wat doen we precies en waarom? Wat mogen ouders en jeugd verwachten als ze de deur binnen stappen? Waar we vooral vanuit gevoel in de weer zijn lijkt het ons goed in woorden te vangen wat onze drijfveer is.

Wij geloven in God en wij geloven in jongeren, jeugd en kinderen.

Vanuit gevoel, vragen en activiteiten willen we ieder kind haar of zijn allerbeste 'ik' laten worden. Met de voeten in vaste grond. Wij gaan jongeren graag voor en dagen ze uit, zodat zij op een persoonlijke, eigentijdse, creatieve manier Gods aanwezigheid kunnen ervaren.

We laten ze graag de waarde voelen van naar elkaar luisteren, Elkaar ècht leren kennen. We zien ze graag met vertrouwen in eigen kunnen omgaan met anderen. We creëren de durf zich open te stellen. De durf te laten zien wie je bent. In de wetenschap dat je goed genoeg bent. Goed genoeg voor God en goed genoeg voor ons. Iedereen is welkom, ook als je niet naar de kerk gaat.

We moedigen ouders aan betrokken te zijn. Nieuwsgierig naar wat er is gedaan, is gezegd, is gehoord, is gevoeld. Nieuwsgierig naar de mening van uw kind. Ouders zijn onmisbaar voor succesvol jeugdwerk.

Wij geloven dat geloof zichtbaar wordt door je in te zetten voor anderen en door activiteiten voor en met elkaar te doen. Wij maken graag tijd vrij voor uw kind(eren) en gaan enthousiast aan de slag met onze taak. We zijn blij en dankbaar dat we deze mogen uitvoeren. Wij mogen zaaien, God zorgt voor groei.

*Namens de Jeugdraad, Simon Meijer en Andries van der Woude*

## Collecte

De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers:

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.

## Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 12 februari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 5 februari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad [pghantum@geandewei.nl](mailto:pghantum@geandewei.nl) of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.